

# Flodhesten Frank og Flamingoen Freja

## F - HISTORIEN

Forfatter & Illustrator: Pia Gravlund Kinch Ilsfort



## Kapitel 1.

Der var engang en flodhest, der hed Frank.

Han boede på Færøerne og havde firben som kæledyr.

Alligevel følte han sig helt ensom og forladt.

Flodhesten Frank var meget fortvivlet, og han følte sig fortabt.

Han savnede nemlig sin egen familie.

Flodhesten Frank havde flomme fed facon, for han spiste fire fromager hver formiddag.

Til frokost var hans føde: frossen is, og til aften fik han frikadeller i fløde.



Flodhesten Frank var meget frustreret, han filosoferede derfor - når han havde fri. Så stod han på kajen, med sin fiskestang og håbede, at han fluks ville fange en fisk. Imens han stod der og funderede, fik han et forfærdeligt langt fuldskæg. Han blev ikke flov, selvom han havde en flue farm, der var faktisk en kæmpe flok!



Men så skete det en dag, der landede et fly, og ud trådte flamingoen Freja.

Hun var en frisk og frejdig fugl.

Flodhesten Frank blev straks fortryllet og ganske forelsket,

ja han blev nærmest helt forhekset.

Mon det var et fatamorgana?

Hun var fuldkommen fantastisk og havde en flot figur med lyserøde farvede fjer.

Flodhesten Frank kunne godt se en fremtid med hende, så han kunne ikke lade være med at fløjte.

Han forsøgte at fortælle, at han gerne ville flette fødder med hende.

Flamingoen Freja blev meget forlegen, så hun fjantede og fnes.

Hun var flink og en fryd for øjet.



## Kapitel 2.

Når de var sammen var fodbold favorit, de var fyr og flamme, og de lærte hinanden fiduser, finter og fif.

På EN dag fandt de femten firkløvere, de spiste dem med flødeskum, og de smagte fortræffeligt.

De fjollede altid og flækkede af grin, især når en af dem forsøgte at slå en fis.

De elskede begge to at fantasere om fælles ferie i det fjerne Finland.

Bare kunne ligge der og flyde rundt i Finlands floder.

Hvis en af dem frøs, fandt de på at lege fjender, så fægtede de mod hinanden med fluesmækkerne.



En formiddag fløj en flagermus unge ind i et fundament.  
Den var meget forkommen, vingerne var flosset, og den var helt fortumlet.  
Flodhesten Frank og flamingoen Freja blev meget forskrækkede!  
De flyttede den forsigtigt, og fodrede den med flaske i hele firs dage.  
Så fløj den afsted, ud i friheden og hjem til sin flok.  
Uden hinanden kunne flodhesten Frank og flamingoen Freja ikke helt fungere.



Flodhesten Frank blev meget forkælet.

Flamingoen Freja serverede frugt på fad, der var fersken og figner, og de så film i fjernsynet om vilde fasaner.

Flodhesten Frank havde fået store følelser for flamingoen Freja, så han besluttede sig for at fri.



### Kapitel 3.

Flodhesten Frank fremskaffede den fineste ring fra en smykke fabrik.  
Det var det bedste fund, og ringen den funkede.

Han tømte blomster forretningen for den flotteste flora i mange farver,  
for flamingoen Freja fortjente det.

Forinden skulle han til frisør og have ny frisure,  
for han så så fæl og farlig ud i hans fuldskægs fængsel.

Nu var han klar!





I fuldmånens skær, med stjerner der funkede og med tændte fakler,  
på hendes fødselsdag d. femte februar, friede flodhesten Frank til flamingoen Freja.

Flamingoen Freja blev meget forvirret - ja faktisk forskrækket!

Hun kunne ikke kende ham, hun troede det var fup!

Hun forstod ingen ting, og så forsvandt hun!

Men flodhesten Frank var jo bare forvandlet!

Han fattede det ikke, og han blev grebet af frygt!



Flodhesten Frank løb efter i en fart, han måtte finde hende!

Han blev meget forpint, han fik næsten feber.

Endelig fandt han hende, og han tog hende i sin favn.

Han holdt hende fast og forsøgte at forklare, at det ikke var en fejl.

Han fumlede med ringen og blev lidt forlegen,  
men flamingoen Freja fældede en tåre og sagde JA, og så var de forlovet.



Kapitel 4.

D. femte februar dette år, blev de faktisk gift, og de fejrede det med fest og fyrværkeri. Denne dag måtte aldrig være forbi!

Flamingoen Freja blev hans frue, og selvom de var forskellige, passede de for øvrigt forbavsende godt sammen.

Bryllupsfesten foregik på Fyn, de ankom dertil med færge og fly.

De hoppede ud i faldskærm og landede i frit fald på deres fødder.

Nu var de endelig fremme!

Til festen var der femten gæster og en fotograf inviteret - for der kunne ikke være flere.



På en fredag året efter, fødte flamingoen Freja en flodhesteflamingo.  
Han var et fabeldyr, han var ikke forkert - men helt fuldkommen.  
Han fik navnet Frederik, og de fejrede hans fødsel med flag og flødebolter.  
Flodhesten Frank og flamingoen Freja var blevet forældre.  
Flodhesten Frank blev far, og havde nu fået en familie.

Han er historiens forfatter, og det er et faktum!  
Det var den store finale - og nu er fortællingen færdig - så FARVEL!

