

Chimpansen Charlie i cirkus.

C - HISTORIEN

Forfatter: Pia Gravlund Kinch Ilsfort

Illustrator: Marianne Gravlund Ilsfort



Kapitel 1

Har du hørt historien om chimpansen Charlie?

Chimpansen Charlie var vild med cirkus, så han fulgte cirkus rundt på ruten i sin campingvogn.

Han var det man kalder cirkus campist.

Han drømte om at blive chef for et cirkus eller cirkus artist.

Han måtte kunne finde på noget han var god til!



Han satte campingvognen i sin carport og fandt sin cykel frem, den var camoufleret i støv.

Chimpansen Charlie var gode venner med statsministeren, så han ville spørge hende til råds.

Han tog sin citrongule cottoncoat og sin cykelhjem på.

Cyklede ad cykelstien til Christiansborg, som lå i centrum af city.

Under armen havde han et chartek med alle sine ideer.

Han havde et chatmøde med statsministeren og cykelturen tog cirka 3 timer.



Kapitel 2

Statsministeren var klædt i civil og havde den smukkeste cardigan og et chiffon tørklæde på.

Da de sad på cafeteriet, fortalte han om sine ideer:

Han kunne være klædt ud som cowboy og cykle rundt i en cirkelrund centrifuge og lave cirkus kunstner.

Eller han kunne øve sig i at slippe fri fra en cement blok.

Eller han kunne lære sig selv at spille på 2 celloer på en gang.

Eller han kunne træne sig i at sluge en 70 centimeter lang sabel.



Chimpansen Charlie var en rigtig charmetrold, og han blev hurtigt centrum for opmærksomhed.

Alt imens han talte, gumlede han cookies og slubrede varm chokolade.

Han åd chips og bællede cola.

Han fortærede cherrytomater og pimpede champagne.

Han guffede champignon og nippede til jordbær cocktail.

Han gnaskede cornflakes og lappede kold Cocio i sig.

Han spiste citron og drak cappuccino.

Han huggede chili, camembert og candyfloss i sig.

Alle folk i cafeen stimlede sammen om ham, og da han indtog den sidste bid, klappede alle.

Statsministeren syntes han var cool og sagde, at han jo kunne optræde med at spise, for det var han virkelig god til.



Kapitel 3.

Chimpansen Charlie takkede statsministeren mange gange og skyndte sig at cykle hjem.

Han bestilte en hel container med mad, så han kunne komme i gang med at øve sig.

3 måneder efter kom chimpansen Charlie til casting på cirkus college.

Bare de ville give ham en chance!

Han var nervøs i hver eneste celle.

Chimpansen Charlie havde øvet sig rigtigt meget, han havde fundet en CD med calypsomusik, som han ville udføre sit nummer til.

Han havde fyldt et chatol med al den mad, han skulle spise, alt imens han cyklede rundt i cirkus manegen. Det var et svært nummer, for mens han cyklede rundt, skulle han samtidig åbne skufferne i chatollet, for at få fat i maden.

Det blev en katastrofe!



Ingenting lykkedes, chimpansen Charlie fumlede rundt, maden gled ud af hans hænder og landede i savsmulden i manegen.

Til slut gled han i maden og styrtede så lang han var og landede lige foran dommerbordet.

Der var helt stille, censoren sad bare og stirrede stift ned i sin computer.

Åh nej.... Nu ville han ikke få sit cirkus certifikat!

Chimpansen Charlie var grædefærdig.



Kapitel 4.

Men så - lige pludselig begyndte censoren at grine, han skraldgrinede faktisk!
Chimpansen Charlie blev meget forvirret.

Censoren klappede og klappede, han var meget begejstret.

”Du skal optræde i vores cirkus som klovn”, sagde han, ”for det er det sjoveste jeg længe har set”



Chimpansen Charlie fik et chok!

Kunne det virkelig være sandt? Alt var jo gået galt!

Men det var det! og ved afslutningsceremonien fik han en check på 100.000 kroner, en smuk buket i cellofan og en charterrejse til Costa Rica.

Så hvis du på din vej ser plakater med Chimpansen Charlie som cirkusklovn, så ved du at det er sandt.

Citat slut.

